

Idåsen 1

Gården Idåsen har anor från mitten på 1600-talet och med korta uppehåll har gården varit bebodd fram till 1939, då den siste brukaren avled. Under krigsvintrarna 1940-41, revs byggnaderna och användes som ved. Av boningshus, ladugård återstår endast grundstenarna. Den lilla ladan med loft är bevarad och öppen för besökare och inredd med bänkar och bord. På loftet finns möjlighet att övernatta i årsfärskt, ljuvligt doftande ängshö. Glöm inte att skriva i gästboken!

Vindskydd, vedförråd och grillplatser är iordningsställda på ödetomten. Schersmin, snöbär, syren-, och spireabuskar har dröjt sig kvar i trädgården. Äpple- och körsbärsträd bär fortfarande frukt. Ek, björk, asp, ask, oxel, rönn och bok är lövträd som man finner runt ängsmarkerna.



Gammal apfel

Lars Christer Lindberg



Ung som gammal grillar vid vindskyddet



Schersminbusken står i full blom

Idåsen 3

Vi befinner oss på Risvedens högsta punkt 202 m.ö.h. Sydväst om den lilla ladan finns fundamentet till ett av flera torn, som funnits här och dels använts av kartverket för utmärkning av fixpunkter och dels som brandspaningstorn. Från dessa torn, som också gjorde tjänst som utsiktstorn var utsikten bedårande. 1957 var jag där för första gången och kunde med benägen hjälp räkna till 15 kyrktorn samt se konturerna av de flesta av västgötabergen. Idag finns en militärtorn på höjden, stängt för utomstående, vilket inte gör så mycket, eftersom den vidsträckta utsikten till stor del är skynd av uppväxande skog.

Runt om i markerna finns flera kolgropar och kolbottnar. Drygt 1 km norrut finns en ovanligt väl bevarad kolbotten och resterna av en kolarkoja. Mellan 1780–1844 beboddes Idåsen av Peter Dahlberg, allmänt kallad "Kolarn".

Det framställda träkolet gick till smedjan vid Gräfsnäs slott.

Genom Västkuststiftelsens försorg har P-plats och informationstavla iordningställt utmed vägen Gräfsnäs– Livered. Efter en lång kalorislukande uppförbacke når man till slut Idåsens ödetomt.

2.5 km västerut finns resterna av en annan gammal mycket sevärd bosättning, som också kallas Idåsen, men som egentligen borde heta Lilla Idåsen.



Nötkråka



Stenmurslandskapet vid Strömliden



Elljusspåret