

Relsbo och Bönabo kvarn

Relsbo kvarnlämning är lättillgänglig, eftersom det finns parkering vid Mollsjövägen och en vandringsled (Trolltjärnsleden), som går från parkeringen och genom kvarnruinen. Leden är spångad över de våta partierna. Vandringslederna sköts av orienteringsklubben OK Alehof. Föreningen för Kulturmark har tidigare röjt området från sly och frilagt kvarnresterna. Tyvärr börjar kvarnplatsen nu att växa igen, men är fortfarande en fin rastplats. Av Bönabo kvarn finns inte mycket kvar. Några stenar nedanför fallet och rester av dämnet i Bönabo damm minner om kvarnplatsen. Gårdarna Sjötorpet och Skrapekärr har haft små elverk i bäcken från Hållsjön.

Relsbo kvarn låg vid Bönabos övre gräns. Redan under 1600- och 1700-talet fanns Relsbo kvarnar. 1697 fanns två små fotkvarnar (skvaltkvarnar) här. Dessa var till kronan skattebelagda med en skäppa spannmål vardera årligen.

Kvarnarna var i drift vår och höst i mån av vattenflöde. Relsbobönderna var från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet ålagda att till kronan bedriva ålfiske i ån, vilket bönderna fann vara ganska betungande.

Twistigheter förekom bl. a. om dämmningsrätt. Markägare vid L. Mållsjön (Kroksjön) besvärade sig vid Ale häradsrätt och klagade över förstörd skörd av för högt vattenstånd på markerna. Relsbo kvarn drevs på senare tid i rätt stor omfattning då den mottog mälld från hela orten.

Ahlfors fabriker inköpte sedermera kvarnen för att få tillgång till vattnet i ett planerat färgeri, men då vattnet i ån befanns vara för smutsigt frångicks detta projekt. Av någon anledning har kvarnstenarna blivit bortforslade.

Några mjölnare vid kvarnen: 1823 Lars Jonsson, 1834 Högström, 1843 Anders Jonsson.

uppgifter från Nödinge hembygdsförening



Här låg Bönabo kvarn



Relsbo kvarn



Relsbo kvarn



Relsbo kvarn